



Mijne Heren!

De Heer Wappers heeft net op last van de regering een schilderij gemaakt. Hij heeft in Brussel echter tevergeefs gezocht naar een plek om het nieuwe werk, dat een Tafereel van de Revolutie voorstelt, tentoon te stellen. En omdat Zijne Majesteit mij heeft laten weten dat Hij het schilderij graag enige tijd in het Museum tentoongesteld wil zien, richt ik mij tot u met de vraag om een geschikte plaats voor het schilderij van de Heer Wappers uit te zoeken. Op die manier kan ook het publiek van dit nieuwe werk genieten. Ik dank u alvast, mijne Heren, voor het snelle gevolg dat u aan het verzoek van Zijne Majesteit zult geven. Met de meeste hoogachting.'

*Brief van de burgemeester van Brussel aan de Heren Leden van de Administratieve Commissie van het Schilderijmuseum, 16 september 1835, overgenomen in Dominique MARECHAL e.a., De Romantiek in België: tussen werkelijkheid, herinnering en verlangen, Tentoonstellingscatalogus Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, ING Cultuurcentrum en Wiertzmuseum, Tielt, Uitgeverij Lannoo, 2005*