

*Er zijn (fragment)*

*Er zijn dingen, die alleen het oppervlak beroeren,*

*daaronder blijft de ziel gelijk en blinkt*

*zoals een vijver waarop blaadren varen,*

*of als een kinderoog onder verwaaide haren.*

*Men zingt en luistert hoe het klinkt.*

M. VASALIS (1909-1998) uit *Vergezichten en gezichten*, 1954