

Steen

Verdriet kit al mijn krachten samen,

zodat ik roerloos word als steen.

Mijn hele wezen wordt materie,

een ondoordringbaar star mysterie.

O sla de rots, opdat ik ween.

M. VASALIS (1909-1998) uit *Vergezichten en gezichten*, 1954