



*Duizenden jaren geleden ontdekte de eerste mens hoe hij vuur kon maken. Hij werd waarschijnlijk verbrand aan dezelfde paal die hij zijn broeders had leren aansteken. Hij werd beschouwd als een boosdoener die omgang had gehad met een demon waarvoor de mensheid bang was. Maar vanaf dat moment had de mensheid vuur om hem warm te houden, om ze zijn eten op te koken, om er zijn hol mee te verlichten. Hij had hen een geschenk nagelaten dat ze niet hadden begrepen en hij had de aarde bevrijd van de duisternis. Eeuwen later vond iemand het wiel uit. Hij werd waarschijnlijk geradbraakt op de pijnbank die hij zijn broeders had leren bouwen. Hij werd beschouwd als een grensschender die zich in verboden gebied had gewaagd. Maar vanaf dat moment kon de mens reizen tot voorbij de verste horizon. Hij had hun een geschenk nagelaten dat ze niet begrepen hadden en hij had de wegen van de wereld geopend.*

Ayn RAND, *De eeuwige bron. The Fountainhead*, Amsterdam, Uitgeverij Luitingh-Sijthoff BV, 2017 (oorspronkelijke Engels uitgave 1943)